

Austerlitz_Waterputten rondom Austerlitz – 13km.

Startpunt: Dorpsplein in Austerlitz.

Voldoende parkeerruimte en Austerlitz is per OV bereikbaar.

Austerlitz is pas in 1804 ontstaan en heeft zijn ontstaan te danken aan het vinden van goed drinkwater toen de Franse generaal De Marmont met zijn troepen op de heide wilde gaan oefenen voor een invasie van Engeland, destijds lag hier een uitgestrekte heidevlakte. "Kamp van Utrecht", zo noemde de Franse generaal zijn tentenkamp van drie kilometer lengte! Hij liet 30 waterputten slaan, die ruim voldoende water leverden voor zijn meer dan 18.000 man tellende leger.

Op het Dorpsplein staat een oude waterpomp, de pomp is in 1915 geplaatst op één van die oude waterputten. Austerlitz zelf werd pas in 1940 aangesloten op het waterleidingnet.

Vanaf de waterpomp rechtdoor, langs de muziekoepel de Schoolweg inlopen.

Rechtdoor het bos inlopen (Schoolstraat volgen). Na een kruising en een slagboom schuin links.

Rechtdoor en 3^e kruising links. Einde weg links en direct 1^e pad rechts, rechtdoor lopen.

Fietspad en drukke weg (N214) oversteken en rechtdoor bos inlopen.

3^e kruising links, rechts aanhouden en 2^e kruising rechts.

Bij de 1^e kruising ligt rechts de Artesische Put ook wel genoemd de Kuil van Stoop. Hier werd tussen 1833 en 1836 door J.B. Stoop (landgoed eigenaar) onderzoek gedaan naar de samenstelling van de aardkorst. Met een mechanische stoomboor werd een diepte van 136 meter bereikt, een unicum destijds. Omdat men toen nog niet wist dat hier ooit een zee was, waren de vondsten zoals schelpen onverklaarbaar.

Voor het "Witte huis" rechts.

Dit huis lijkt zowel op een landhuis als op een T-vormige hoeve. Een landhuisachtige voorzijde met een schilddak en daarachter een smaller deel dat meer lijkt op een boerderij. Het huis is genoemd naar de kleur van de buitenmuren. Hier staat ook een bosschuur De Ouwe Kamp.

De grote bel op de muur van het witte huis is een scheepsbel afkomstig van het zeilvrachtschip De Bantam uit 1835.

1^e pad links, kruising met fietspad en zandweg rechtdoor. Na de 2^e kruising zien we rechts een bankje met een brandput.

De brandput hier is aangelegd op één van de oude waterputten uit de 18e eeuw.

Links een kronkel pad langs en over de heide volgen. Einde links en 1^e kruising rechts.

Einde links en 1^e pad rechts.

Mtb-pad oversteken en daarna 3^e kruising links (brede laan).

1^e kruising rechts (bij de Wallenbergput)

Rond 1797 zette de Fransman Jean Maurice d'Amblé de onvruchtbare heide hier om in landbouwgronden en noemde deze omgeving de Wallenberg, genoemd naar de opgeworpen aarden wallen die nog goed te zien zijn in het bos. In 1804-1805 leverde hij o.a. hout voor de keukens en voor het Franse legerkamp.

2^e pad links en links aanhouden, daarna 1^e pad rechts en einde links.

Op een kruising met fietspad rechts en direct links, daarna einde links.

Op een kruising van paden rechts het pad achter het witte bord Kozakkenput inlopen.

1^e pad links, 1^e kruising rechts en direct links (smal paadje inlopen).



Einde rechts en 1^e pad links voor ons ligt de Kozakkenput.

De Kozakkenput is in 1813 gegraven door Russische Kozakken als drinkplaats voor hun paarden. Zij hadden Utrecht in november 1813 bevrijd van het Franse leger. Nu is het een ondiepe kuil die door de lage waterstand vaak droog staat.

Voor de Kozakkenput links aanhouden en het bos inlopen, pad volgen en einde links.

Einde links, 2^e pad rechts. 2^e pad links en einde rechts.

Kruising links, 1^e pad rechts, ruiterspad en Mtb-pad oversteken en 2^e kruising links.

1^e pad rechts dit pad rechtdoor blijven volgen. Einde links en bij kruising met fietspad rechts.

Op de hoek van deze kruising is links een grasveld en infobord over de Smitsput. Een arbeiderswoning uit 1850. De arbeiders waren in dienst bij de ontginning Wallenberg. De weduwe Smit was de laatste bewoonster rond 1950, daarna is de woning afgebroken.

De laan (zandpad met fietspad) volgen tot de paddenstoel 20082.

Op de hoek van de Oude Woudebergse Zandweg en de Oude Postweg staat een mini Obelix. Deze Obelix werd geplaatst in 1968. De Obelix bevat een maquette van het 50 jarig bestaan van de rijwielpadvereniging Utrecht met Omstreken (UMO).

Bij Paddenstoel 20082 rechtdoor bos inlopen.

Mtb-pad oversteken en op een kruising rechtsdoor.

Bocht naar rechts volgen en dit pad helemaal uitlopen tot een Klinkerweg.

Op Klinkerweg links, we passeren het Jac. Kouwenhoven Paviljoen.

Klinkerweg volgen, klinkerweg wordt asfaltweg. Rechtdoor, bocht naar links.

Langs de Bosschuur en rechtdoor bos inlopen.

We komt uit bij de drukke weg (N214), bij het fietspad de N214 oversteken.

Stoops schoonzoon, A.J. de Beaufort, liet in 1861 voor de inwoners van Austerlitz een kerkje bouwen achter de hoeve Heidenoord. De woning van de hoeve werd een pastorie. Het pand functioneerde tot 1984 als Nederlands Hervormde kerk. Sinds 1989 heet dit gebouw het Beauforthuis en is er een muziekpodium en theatercafé in gevestigd.

Bos inlopen en direct links pad volgen dat achter het Beauforthuis doorloopt.

Voor het gemeentebord Austerlitz rechts brede grintweg inlopen.

Asfaltweg met fietspad oversteken (Grensweg) en 1e pad links.

1^e pad rechts en einde links. Op de 4^e kruising even naar rechts (bankje en infobord).

In deze omgeving bivakkeerde tussen 1804-1808 het Franse-Bataafse leger onder leiding van de Franse generaal Marmont. Op dit door een greppel omgeven terrein stond vroeger een houten barak voor opslag van spullen voor het Franse leger. De omtrek van de barak is zichtbaar met de paaltjes.

We lopen terug naar de kruising en gaan rechts.

Deze laan helemaal uitlopen, na enige tijd passeren we een begraafplaats en lopen we langs een slagboom.

Voor de huizen van Austerlitz (nr.24) links en daarna einde rechts (Oude Postweg).

Op de kruising met de Gramserweg rechtdoor (**rechts staat de kerk Hoeksteen**).

Aangekomen bij het Dorpsplein zijn we terug bij het beginpunt van deze wandeling.

*** * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * ***